

LEZEN:

Matteüs 3:1–12; 2 Petrus 1:19; Filippenzen 2:5–8; Matteüs 4:1–12; Jesaja 9:1, 2; Matteüs 4:17–22.

KERNTEKST:

'Hij zei tegen hen: "Kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken."
Matteüs 4:19

HET WERK BEGINT

Een van onze grootste worstelingen is te weten wat de betekenis en het doel van ons leven is en hoe we ons leven moeten leiden. We worden per slot van rekening niet afgeleverd met een gebruiksaanwijzing.

'Ik begreep niet wat de betekenis van het leven was,' zei een 17-jarige jongen uit een welgesteld gezin, die medicijnverslaafd was geraakt. 'Ik begrijp het nog steeds niet, maar ik dacht dat alle anderen dat wel begrepen. Dat er een groot geheim was dat iedereen doorhad behalve ik. Ik dacht dat iedereen begreep waarom we hier waren en dat ze allemaal stiekem blij waren zonder mij.'

Paul Feyerabend, een Duitse schrijver en wetenschapsfilosoof, bekende in zijn autobiografie: 'Dus de ene na de andere dag verstrijkt en het is niet duidelijk waarom men zou moeten leven.'

Daarvoor hebben we de Bijbel gekregen, het evangelie en het verhaal van Jezus en wat hij voor ons heeft gedaan. In Jezus—zijn voorbestaan, geboorte, leven, dood, bediening in de hemel en wederkomst—vinden we de antwoorden op de meest urgente levensvragen. Deze week zullen we het begin van Christus' leven en werk hier op aarde bestuderen. Een leven dat volle betekenis aan ons eigen leven kan geven.



MAAK
DEZE LES VOOR
SABBAT
9 APRIL

DE ‘TEGENWOORDIGE WAARHEID’

02

De eerste vastgelegde woorden van Johannes de Doper, in het begin van Matteüs 3, zijn in de gebiedende wijs: ‘Kom tot inkeer!’¹ Op een bepaalde manier zijn deze woorden een samenvatting van wat God al sinds de zondeval tegen de mensheid heeft gezegd: Kom tot inkeer, aanvaard mijn vergeving, neem afstand van jullie zonden en jullie zullen verlossing en rust voor je ziel vinden.

Toch, hoe universeel de boodschap ook is, Johannes geeft er een duidelijke ‘tegenwoordige waarheid’-draai aan, die ook door anderen is overgenomen.² Een boodschap voor die mensen op dat specifieke moment.

Lees Matteüs 3:2, 3. Welke tegenwoordige waarheid vinden we in de preek van Johannes, samen met zijn oproep tot berouw, doop en schuldbelijdenis?³

Johannes doet hier wat door het hele Nieuwe Testament wordt gedaan: hij citeert het Oude Testament. De profetieën uit het Oude Testament komen tot leven in het Nieuwe: keer op keer citeren Jezus, Paulus, Petrus en Johannes het Oude Testament om de gebeurtenissen in het Nieuwe Testament te bevestigen, uit te leggen of de betekenis ervan aan te tonen. Zelfs in de context van de wonderen waarvan hij zelf getuige was geweest, benadrukt Petrus het ‘vertrouwen in de woorden van de profeten’⁴ in de bespreking van het werk van Jezus.

Lees Matteüs 3:7–12. Welke boodschap geeft Johannes aan de leiders? Welke hoop biedt hij ook, ondanks de harde woorden?

Let erop hoe centraal Jezus staat in alles wat Johannes verkondigde. Toen al draaide alles om Jezus en om wie hij was en wat hij zou gaan doen. Hoewel hij het evangelie bekend maakte, gaf Johannes ook duidelijk aan dat er een laatste oordeel zou komen, de definitieve scheiding tussen het graan en het onkruid. Bovendien zou degene waarover geprofeteerd was de scheidslijn trekken. Dit laat nog eens zien dat het evangelie en het oordeel onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het is ook een voorbeeld van hoe de eerste en tweede komst van Jezus als één gebeurtenis worden beschouwd: we horen Johannes—in het kader van Christus’ eerste komst—spreken over zijn terugkeer.

¹ Matteüs 3:2

² 2 Petrus 1:12

³ Zie ook Matteüs 3:6

⁴ 2 Petrus 1:19

Matteüs 4:19

Welk gevolg heeft het volgen van Jezus?

HET CONTRAST IN DE WOESTIJN

02

‘Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden.’⁵

Stel je deze scène eens voor vanuit het perspectief van Satan. Het goddelijke, majestueuze wezen die hij kende als de Zoon van God had zichzelf verlaagd—was een mens van vlees geworden—om de mensheid te redden. Dit was dezelfde Jezus die tegen hem in de hemel had gestreden en die hem en zijn engelen verjaagd had.⁶ Maar wat was deze Jezus nu? Een uitgehongerd mens, alleen in de barre wildernis en blijkbaar zonder enige vorm van steun? Jezus zou nu zeker een eenvoudige prooi zijn van Satans misleidingen.

‘Toen Satan en de Zoon van God voor het eerst met elkaar in botsing kwamen, was Christus de bevelhebber van de hemelse legers en Satan werd als leider van de opstand uitgeworpen. Nu schijnt de verhouding omgekeerd en Satan trekt voordeel uit deze toestand.’⁷

Wat een contrast: Lucifer had eens geprobeerd om de Allerhoogste te evenaren⁸ en Jezus had zichzelf losgemaakt van de glorie van de hemel. In deze ene scène kunnen we het enorme verschil zien tussen egoïsme en onzelfzuchtigheid, tussen wat heiligheid is en wat de zonde doet.

Vergelijk Jesaja 14:12–14 met Filippenzen 2:5–8. Wat is het verschil tussen de aard van Jezus en die van Satan?

.....

.....

.....

.....

Stelt u zich eens voor hoe de engelen, die Jezus in al zijn hemelse glorie gekend hadden, naar deze gebeurtenis gekeken moeten hebben. Deze twee vijanden stonden oog in oog met elkaar en voerden een soort strijd die ze nog niet eerder met elkaar hadden gestreden. Wij hebben het voordeel dat we weten hoe de confrontatie afloopt, maar de engelen wisten dat niet. Dus zij moeten wel gefascineerd en met volle aandacht naar deze tweekamp gekeken hebben.

Satan verhief zichzelf. Jezus vernederde zichzelf en stierf zelfs. Wat leert u van dit sterke contrast? Hoe past u deze belangrijke les op uzelf toe? Hoe zou die onze keuzes moeten beïnvloeden, zeker degene waarbij ons ego op het spel staat?

.....

.....

.....

.....

⁵ Matteüs 4:1

⁶ Zie Openbaring 12:7–9

⁷ Ellen G. White, *Jezus-De wens der eeuwen*, blz. 88

⁸ Jesaja 14:14

Matteüs 3:1–12

Welke boodschap heeft Johannes?

DE BEPROEVING

Lees Matteüs 4:1–12. Wat gebeurde er tijdens de beproevingen? Waarom moest Jezus dit ondergaan? Wat heeft dit verhaal met verlossing te maken? Hoe kon Jezus deze sterke verleidingen weerstaan onder zulke zware omstandigheden? Wat leren wij hiervan wat betreft het weerstaan van verleidingen?

02

.....
.....
.....

Matteüs 4:1 begint met wat op het eerste gezicht een vreemde gedachte lijkt: het was de Geest die Jezus naar de woestijn bracht om door de duivel beproefd te worden. Wij moeten juist bidden dat we niet in situaties terechtkomen waarin we door de duivel beproefd worden. “En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad.”⁹ Waarom zou de heilige Geest dan Jezus deze kant op leiden?

We vinden een aanwijzing in het vorige hoofdstuk, wanneer Jezus bij Johannes komt om gedoopt te worden. Jezus zegt: “Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen.”¹⁰ Om alle gerechtigheid te vervullen, om het volmaakte voorbeeld voor de mensen te zijn, moest Jezus gedoopt worden, zelfs al was hij zonder zonden.

Door middel van de beproevingen in de woestijn moest Jezus hetzelfde proces doorgaan als Adam. Hij had de overwinning over de verleiding nodig die wij allemaal, vanaf Adam, niet hebben kunnen behalen. Zodoende ‘moest Christus het falen van Adam weer goedmaken’.¹¹ Alleen deed hij het onder omstandigheden die totaal anders waren dan die van Adam.

Door deze overwinning liet Jezus zien dat er geen reden is om te zondigen. We kunnen onze zonden nooit rechtvaardigen. Dus wanneer we beproefd worden, hoeven we niet te falen. Door geloof en overgave kunnen we overwinnen. Zoals ons is verteld: ‘Verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvlugten. Nader tot God, dan zal hij tot u naderen.’¹²

Dit verhaal laat ons op een duidelijke manier zien dat we onze zonden niet kunnen verontschuldigen. Hoe versterkt dit onze behoefte aan de rechtvaardigheid die Christus ons toedeelt? Stel u voor dat we alleen in onze eigen rechtvaardigheid zouden staan, zonder die bedekking van onze zonden en zonder enige vergoelijking van onze zonden. Welke hoop zouden we dan nog hebben?

.....
.....
.....
.....

⁹ *Matteüs 6:13*
¹⁰ *Matteüs 3:15*
¹¹ *Ellen G. White, Jezus-De wens der eeuwen, blz. 86*
¹² *Jakobus 4:7, 8*

2 Petrus 1:19
Waar moet ik mijn aandacht op blijven richten?

HET LAND VAN ZEBULON EN NAFTALI

02

Matteüs 4:12 vertelt over de gevangenneming van Johannes, en de beëindiging van zijn werk. Dit is het moment waarop Jezus' openbare optreden 'officieel' begint. De tekst zegt niet waarom Jezus uitweek naar Galilea toen hij het nieuws over Johannes hoorde, alleen maar dat hij dat deed.¹³ Misschien hield Jezus zich gedeisd toen Johannes nog preekte, zodat er geen concurrentie zou ontstaan. Het Griekse werkwoord in Matteüs 4:12, vertaald als 'uitwijken' of 'terugtrekken',¹⁴ kan duiden op het ontwijken van gevaar. Dus misschien probeerde Jezus problemen te voorkomen.

Lees Matteüs 4:13–16¹⁵ over hoe Jezus zich vestigt in het gebied van Zebulon en Naftali. Wat zeggen deze verzen over het ambt van Jezus?

.....

.....

.....

Zebulon en Naftali waren twee zonen van Jakob.¹⁶ Hun nakomelingen vormden twee van de stammen die zich uiteindelijk vestigden in de prachtige noordelijke regio.

Jammer genoeg behoorden deze twee stammen tot de tien stammen die hun geloof in God hadden opgegeven en zich tot wereldse zaken hadden gericht. Veel van de profeten uit het Oude Testament protesteerden tegen de zondigheid, de wereldsgezindheid en het kwaad van deze noordelijke stammen. De Assyriërs overheersten hen en deporteerden hen uiteindelijk naar verschillende landen van de toenmalig bekende wereld. Op hun beurt vestigden heidenen zich in Israël. Galilea werd een gemengde bevolking, een verwarde en duistere plaats. De bekendste profeet uit Galilea was Jona, dat zegt dus wel wat over hun mate van toewijding.

Wat de problemen in Galilea ook mochten zijn, er was een schitterende profetie in Jesaja over het donkere land van Zebulon en Naftali: 'Zij die woonden in de schaduw van de dood werden door het licht beschenen.'¹⁷ Met andere woorden, Jezus bezocht, woonde en werkte op de plek waar er de grootste behoefte aan was—waar de mensen onbeleeft, achterlijk en lomp werden gevonden. Ook al was Jezus daarvoor nog zo verheven geweest, we zien zijn bereidheid om zichzelf te vernederen in het belang van anderen. Daarnaast zien we hier nog een voorbeeld van hoe cruciaal het Oude Testament was voor het werk van Jezus.

Hoe kunnen we de verleiding weerstaan om mensen als te min te achten om hen te dienen en aan hen te getuigen? Wat is er verkeerd aan zo'n opstelling?

.....

.....

.....

¹³ Zie ook Marcus 1:14–16 en Lucas 4:14

¹⁴ NBV, NBG

¹⁵ Zie ook Jesaja 9:1, 2

¹⁶ Genesis 35:23–26

¹⁷ Matteüs 4:16

Jesaja 14:12–14 & Filippenzen 2:5–8

Wat is het verschil tussen de aard van Jezus en Satan?

DE ROEPING VAN DE VISSERS

02

“Kom tot inkeer ... want het koninkrijk van de hemel is nabij!”¹⁸ Net zoals Johannes, begint Jezus zijn werk met een oproep tot berouw. Hij kent, zoals Johannes, de zondige staat van de mensheid en de noodzaak dat alle mensen tot inkeer komen en kennis van God krijgen. Daarom is het vanzelfsprekend dat zijn eerste openbare verkondiging, in elk geval zoals het hier in Matteüs is opgetekend, een oproep tot inkeer was.

Lees Matteüs 4:17–22. Wat zeggen deze verzen over de aanspraak die Jezus op ons leven heeft?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Hier in het vergeten land van Galilea werd een kleine visserij gerund door vier jongemannen: twee paar broers. Deze mannen hadden blijkbaar een hart voor God, want enkele van hen waren een tijdje volgelingen van Johannes de Doper. Maar tot hun verbazing had Johannes hen naar een andere jongeman gestuurd, die uit hun eigen regio kwam.

Deze mannen waren naar Jezus uit Nazaret gekomen en hadden hem gevraagd of ze een tijdje bij hem mochten blijven.¹⁹ Zo werkte deze cultuur: je benaderde een rabbi en vroeg of je hem mochten volgen. Maar het was de rabbi die uiteindelijk besloot wie zijn leerlingen zouden zijn. En wanneer een rabbi jou vroeg om zijn leerling te worden, was dat heel belangrijk voor je.

Veel mensen zijn opgegroeid met de idee dat toen Jezus zijn discipelen bij het meer riep, zij hem toen voor de eerste keer ontmoetten. Maar we weten uit Johannes hoofdstuk 1 tot en met 5 dat deze mannen al een jaar met Jezus hadden doorgebracht—blijkbaar op parttime basis.

Jezus koos ongeletterde vissers, omdat zij niet opgeleid waren in de overleveringen en verkeerde gewoonten van hun tijd. Het waren mannen met een natuurlijke begaafdheid, die nederig waren, bereid zich te laten onderwijzen. Hij kon deze mannen opleiden voor zijn werk. Menigeeen in het gewone dagelijkse leven doet zijn gewone werk zonder zich bewust te zijn van de krachten die hij bezit. Als hij ze zou gebruiken, zouden ze hem verheffen tot het peil van de groten op aarde. De aanraking van een bekwame hand is nodig deze sluimerende vermogens te wekken. Jezus heeft zulke mensen als medewerkers gekozen en hun het voordeel van de omgang met hem geschonken.²⁰

¹⁸ *Matteüs 4:17*

¹⁹ *Zie Johannes 1*

²⁰ *Ellen G. White, Jezus-De wens der eeuwen, blz. 198*

Matteüs 4:1–12

Wat kan ik hiervan leren?

VERDERE STUDIE



Een evangelist kwam naar een stad en kondigde zijn bijeenkomst als volgt aan: 'Kom kijken hoe een predikant een bladzijde uit de Bijbel scheurt!' Hier was een menigte op afgekomen. Hij stond voor hun, opende zijn Bijbel en scheurde er tot hun verbijstering een pagina uit. 'Deze pagina,' zei hij, 'heeft daar nooit gehoord. Het is de pagina die het Oude van het Nieuwe Testament scheidt.' Je kunt veel zeggen over zijn theatrale aanpak, maar hij had wel een punt. Deze twee boeken vormen er eigenlijk één. Door het hele Nieuwe Testament heen wordt het Oude Testament geciteerd. Keer op keer verwijzen Jezus en de schrijvers van het Nieuwe Testament naar het Oude Testament om de gebeurtenissen in het Nieuwe Testament uit te leggen of te verantwoorden. Hoe vaak heeft Jezus wel niet op de een of andere manier gezegd: 'Wat in de Schrift staat moet in vervulling gaan'? Of het nu Jezus betreft, die herhaaldelijk verwijst naar de geschriften van het Oude Testament; Paulus, die onophoudelijk het Oude Testament citeert; of het boek Openbaring, met naar schatting 550 toespelingen op het Oude Testament, het Nieuwe Testament verbindt zichzelf voortdurend aan het Oude. Het Oude en Nieuwe Testament zijn Gods openbaringen van het verlossingsplan aan de mensheid in geschreven vorm. Zonder twijfel zijn bepaalde delen van het Oude Testament, zoals het offersysteem, niet langer bindend voor christenen, maar we mogen niet doorschieten door te denken dat het Oude Testament ondergeschikt is aan het Nieuwe. De Bijbel bestaat uit twee testamenten en beide onderwijzen ons cruciale waarheden over God en het verlossingsplan.

GESPREKSVRAGEN

02

- ◆ We hebben gezien hoe Satan op verschillende manieren Jezus beproefde en ook hoe Jezus weigerde toe te geven gaf aan de verleidingen en misleidingen achter deze beproeving. Hoewel Jezus zelf de Heer was, gebruikte hij 'als mens in dit zondige bestaan'²¹ de Schrift als een verdedigingsmiddel tegen de verleidingen van de duivel. Hoe centraal zou de Bijbel in ons leven moeten staan? Hoe doe je dat in de praktijk?
- ◆ Waarom is nederigheid een essentiële eigenschap van de christen? Hoe kunnen we leren om nederig te zijn en blijven?

²¹Romeinen 8:3

Matteüs 4:13–16, Jesaja 9:1,2
Wat zegt dit over het ambt van Jezus?

Mattheüs 4:17–22

Het begin van de verkondiging

DE IJSBREKERVRAAG

Heeft u ooit in uw leven een unieke kans gekregen? Zo ja, wat was dat voor kans en wat heeft u ermee gedaan?

02

IK VERKEN

Nadat Jezus door Johannes de Doper gedoopt was begon hij het evangelie te verkondigen, te beginnen in Galilea. Aanvankelijk werkte hij alleen, maar toen Johannes de Doper gevangengenomen werd, koos hij twaalf leerlingen uit. Volgens het evangelie van Johannes was een aantal van deze leerlingen eerst discipel van Johannes de Doper geweest.¹ Deze leerlingen waren Jezus gevolgd nadat Johannes hun duidelijk had gemaakt dat Jezus de Messias is en zij hadden hun familie en vrienden over Jezus verteld.² Toen Jezus hen riep wisten ze wie hen uitnodigde.

IK BESTUDEER

Lees Matteüs 4:17

- ◆ Wat bedoelde Jezus met ‘bekeert u’? Aan wie deden deze woorden denken?³ Wat is de reden dat mensen zich moeten bekeren?
- ◆ Welke van de hierna volgende vrije interpretaties van deze oproep vindt u het best aansluiten bij de bedoeling (beargumenteer uw keus):
 - » ‘Bekeer je, want als je dat niet doet wordt je door God veroordeelt en zal je sterven’
 - » ‘Bekeer je, zodat je de kans van je leven om Gods koninkrijk in te gaan niet misloopt’
 - » Andere optie, namelijk ...

Lees Matteüs 4:18–20

- ◆ Wat leert u in vers 20 over de twee broers die Jezus volgen? Hoe denkt u dat ze zich voelden over deze uitnodiging? Stel, als u even de Bijbelse tekst vergeet, dat u deze mannen zou roepen voor het werk van het evangelie. Hoe zou u die roeping formuleren?
- ◆ Hoe formuleerde Jezus zijn roeping (vers 19)?
 - » In welk opzicht verschilt de manier waarop Jezus ze riep met die van u?
 - » Op welke manier zouden de twee vissers deze woorden hebben opgevat? D.w.z. wat voor voorstelling van hun toekomstige werk zou hieruit gesproken hebben?
 - » Zou het voor hen belangrijk zijn geweest dat Jezus een verband liet zien tussen hun huidige en nieuwe beroep (visser), of was dit gewoon een leuke woordspeling?

¹ Johannes 1:35–41

² Johannes 1:42–46

³ Vergelijk Matteüs 3:2,5,6

Mattheüs 4:17–22

Wat wil het zeggen als Jezus ons roept?



Lees Matteüs 4:21–22

- ◆ In dit gedeelte wordt ook de vader van Johannes en Jakobus genoemd. In welk opzicht is dit een relevant detail voor het begrijpen van hun reactie?
- ◆ Lees Lucas 5:1–11. Hoe komt de roeping van de discipelen hier op u over in vergelijking tot Matteüs 4:18–22?
 - » Wat zijn de verschillen tussen Lucas 5:1–11 en Matteüs 4:18–22?
 - » Stel dat u alleen de kennis uit Matteüs 4:18–22 had: hoe verandert dat het perspectief op de reactie van de discipelen op hun roeping?

IK PAS TOE

Het is voor het geloofsleven van een mens belangrijk om op bepaalde momenten knopen door te hakken en niet te blijven hangen in het toebehooren. Jezus gaf Andreas, Petrus, Jakobus en Johannes de gelegenheid om een keus te maken. Twee observaties zijn hierbij op hun plaats: 1) Jezus riep de vissers niet voordat ze kennis hadden gemaakt met wie hij is (Lucas 5; Johannes 1). 2) Jezus wachtte niet met zijn roeping totdat de vissers volleerd waren of volledig begrepen wie hij is. Ergens tussen deze twee uitersten bevond zich het moment van de roeping. De roeping van Jezus bepaalt ons bij onszelf, want misschien ervaart u ook dat God u een keus voorhoudt of heeft u dat ervaren en een beslissing genomen? Of misschien wacht u met het nemen van een beslissing, in afwachting van meer kennis of bevestiging?

IK BID ...

Goede God, soms worstel ik met het maken van een keus. Soms heb ik een keus gemaakt en worstel ik met de gevolgen. Wilt u mij helpen in mijn leven om de juiste keuzes te maken? Dankuwel.
Amen.

JEZUS ROEPT JE

Openingsvraag

Deel met je groep welke held jou het meest inspireert. Leg uit waarom. Lees samen Matteüs 4:18-22

Ijsbrekervraag

Wanneer luister je wèl en wanneer niet als iemand je roept? Bespreek waarom.

Inspiratie

'Kom, ga met mij mee. Ik zal jullie leren om mensen te vangen in plaats van vissen.'¹

Behandel de tekst

- ◆ **Zondag:** vers 18-19. Jezus roept. Rabbi's hadden volgelingen. Meestal kozen de volgelingen hun rabbi. Hier kiest Jezus zijn volgelingen. Waarom denk je dat hij dat deed? Waren er ook volgelingen die uit zichzelf kwamen? Lees Matteüs 8:18-22. Hoe reageerde Jezus op hen? In hoeverre lijkt Jezus optreden op dat van Elia, zie 1 Koningen 19:19-21 en Matteüs 16:13-14.
- ◆ **Maandag:** vers 19. Vissers van mensen, wat betekent dat? Een vis wordt tegen zijn wil in gevangen, is dat wat wordt bedoeld? Of bedoelt Jezus dat zoals vissers proberen vis te verzamelen uit de zee, zo ook gelovigen proberen volgelingen van Jezus te verzamelen. Bespreek met elkaar. Wat zegt de eerste uitleg over God, en wat de tweede uitleg. Hoe lang heeft Jezus zijn volgelingen getraind om visser van mensen te worden? Waarom zo lang? Bespreek met elkaar.
- ◆ **Dinsdag:** vers 20. Onmiddellijk. Hoe reageerden de leerlingen? Hoe lang moesten ze erover nadenken? Wat vind je daarvan. Was de keuze zo makkelijk? Waarom reageerden zo snel? Wisten ze waar ze voor kozen? Bespreek met elkaar.
- ◆ **Woensdag:** vers 21-22. Het gewone leven. Wat voor soort mensen riep Jezus? Geef een beschrijving van hun houding: de relatie met hun vader, hun werk, hun verantwoordelijkheid. Bespreek met elkaar.

Toepassing

- ◆ **Donderdag.** Wat heb jij nodig om ook een visser van mensen te worden? Bedenkt verschillende manieren waarop je een visser van mensen zou kunnen zijn. Houdt ook rekening met je persoonlijkheid.
- ◆ **Vrijdag.** Hoe snel reageer jij op de roep van Jezus? Vind je het makkelijk om te reageren of heb je er moeite mee? Waarom is het makkelijk of moeilijk? Leg uit. Accepteer elkaar. Iedereen is anders.
- ◆ **Sabbat.** Wat is jouw houding in het leven? Hoe neem je verantwoordelijkheid. Hoe is de relatie met je ouders. Wat is jouw werkhouding. Bespreek met elkaar.

Opdracht

Probeer deze week 10% meer tijd te besteden aan je studie of aan je werk. Kijk wat die houding je oplevert. Probeer ook 10% meer tijd te besteden aan je geloof. Kijk welk effect dat heeft. Is er een verband tussen meer tijd aan je geloof besteden en anders in je werk of studie staan? Bespreek met elkaar.

¹ Matteüs 4:19, Bijbel in Gewone Taal